



WIJKKRANT AMERSFOORT ZUID

Bosgebied, Vermeer-,
Leusder- en Bergkwartier



#1
2020

In 2020 heeft de gemeente Amersfoort zo'n 40.000,00 euro beschikbaar gesteld met als doel buurtgenoten zich meer betrokken te laten voelen bij de wijk. Daarom: heeft u een leuk idee of initiatief voor uw buurt en haar bewoners? Met draagvlak, waar veel mensen plezier van hebben, waar u met elkaar aan werkt en dat uiteraard financieel haalbaar is? Vraag buurtbudget aan!

Een aantal voorbeelden waaraan het buurtbudget een bijdrage heeft geleverd:

- Het Oranjefeest in de Schrijversbuurt
- De 12e editie van de Luiaardloop
- De kerstmarkt in de Veldstraat
- Onderhoud van de Buurttuin Engelberthof
- Muziek & Ontmoeting in de Fonteinkerk;
- Mamacafé Amersfoort Zuid
- Burendag in de Driehoek
- Uitbreiding van het aanbod van workshops bij de Dahliavereniging

Ook de Wijkkrant die u nu leest, is mede mogelijk gemaakt door het Buurtbudget en natuurlijk door de vrijwilligers van het redactieteam.

Beoordelingsronde

Dit jaar is er een extra beoordelingsronde. U kunt nog tot uiterlijk 15 april buurtbudget aanvragen voor 2020. Begin mei krijgt u dan bericht of de door u gevraagde bijdrage wordt toegekend. Als u uw aanvraag later indient komt deze op een wachtlijst. Voor straat- en buurtfeesten is ook geld gereserveerd: 175,00 euro voor een klein feest en 350,00 euro voor een feest met veel deelnemers. Straat- en buurtfeesten kunt u tot 1 juni aanvragen!

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de wijkwebsite www.amersfoortzuid.info en kies 'buurtbudget'. Het aanvraagformulier is daar ook te vinden. Werkgroep Buurtbudget is onderdeel van Stichting BAZ en bestaat uit Jacob Eikelenboom, Margot de Vaan, Marijke Versteeg en Patty Vos.

 Margot de Vaan

INHOUDSOPGAVE



Vorbereidingen Wijkfeest Zuid in volle gang

De voorbereidingen zijn alweer gestart voor het Wijkfeest Zuid 2020. Op zaterdag 6 juni hopen we dat het spreekwoordelijke dak er weer af gaat in het Juliana van Stolbergpark.

Van 11.00 tot 16.00 uur is er weer van alles te doen en te beleven. Natuurlijk is er de traditionele wijkmarkt waar wijkbewoners en professionals een beeld geven van alles wat er in Amersfoort Zuid te doen is. Ook is een horecaplein en een podium met live-muziek. Op de kledjesmarkt krijgt alles wat niet verkocht is tijdens Koningsdag een tweede kans. Voor kinderen en jongeren worden sportactiviteiten gehouden.

Meehelpen?

Het organiseren van het feest is erg leuk maar kost onze vrijwilligers ook heel veel tijd. Mocht u het leuk vinden om te helpen met organiseren: graag! Samen een feest voor de hele wijk organiseren draagt ook bij aan de saamhorigheid en leefbaarheid in het zuiden van de stad.

Deelnemen als aanbieder

Vindt u het leuk om te koken en te bakken of heeft u een cateringbedrijfje? Bied uw hapjes gerust aan op het horecaplein. Geeft u cursussen, workshops,

bent u bijvoorbeeld een opvoedkundige, tuinontwerper, werkcoach of kunstenaar? Reserveer een kraam op de wijkmarkt. Als u persoonlijk of professioneel iets te bieden hebt, dat het wonen in zuid aangenamer maakt, dan bent u van harte welkom. En als u een sportaanbieder bent, nodigen we u uit om zich te presenteren op het sportplein.

Bezoekers

Het Wijkfeest Zuid is in eerste plaats voor en door bewoners van het Vermeer-, Leusder-, Bergkwartier en het Bosgebied, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom. Dus neem uw vrienden en familie vooral mee om samen te genieten van wat ons stadsdeel te bieden heeft! Hij is er nog steeds erg trots op.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie of om aan te melden als aanbieder: <https://amersfoortzuid.info/wijkfeest>

 Margot Vaan

Remco Reiding geeft doden Russisch Ereveld een naam

Als de in Amersfoort geboren en in Leusden opgegroeide student journalistiek Remco Reiding bij een uitwisselingsprogramma kan kiezen tussen New York en Moskou gaat hij voor Moskou. "New York was bij wijze van spreken om de hoek, maar Moskou, dat was pas een uitdaging! Een onbekende stad, daar zou ik anders misschien nooit meer komen." Weer thuis, vol enthousiaste verhalen en wodka uitdelend op de redactie van de Amersfoortse Courant, werd hem gevraagd of hij na zijn Russisch avontuur zin had om onderzoek te doen naar de bij velen onbekende oorlogsgraven van Sovjetsoldaten bij Rusthof.

Op een geleend fietsje reed hij naar de Dodeweg voor zijn onderzoek. "Tot mijn verbazing was het niet een of ander klein veldje, maar een complete begraafplaats met 865 keurig onderhouden graven. Met bloemen bij zerken met onbegrijpelijke opschriften. Als journalist intrigeerde het mij hoe deze plek zo in de vergetelheid kon raken, dat er tientallen jaren geen nabestaanden waren opgespoord. Dat bijna niemand in Amersfoort, net als ik, wist dat al die vaak nog jonge jongens daar lagen."

Monnikenwerk

"Uitzoeken wie die jongens precies waren, was als zoeken naar een speld in een enorme hooiberg met ongeveer 26.000.000 oorlogsslachtoffers" zegt Reiding. Hij ontdekte dat geallieerde Sovjetsoldaten, die in of vlak na de oorlog in Duitsland waren gestorven, naar Margraten waren gebracht. "Dit werd op een gegeven moment een Amerikaanse begraafplaats en dus bracht men ze over naar Leusden. Daar lagen ook de in Kamp Amersfoort vermoorde Oezbeken. Mede door dat slepen met stoffelijke overschotten van de ene naar de andere plek is men in Rusland het spoor bijster geraakt. In de tijd van de Koude Oorlog hadden beide zijden trouwens ook niet heel veel behoefte meer om het verder uit te zoeken."

Queeste

Zijn queeste, zo mag je dit wel noemen, brengt hem op de bonnefooi naar De Krim, hij duikt in stoffige

archieven, komt in uithoeken van verre en vreemde landen én vindt in Rostov Irina, de liefde van zijn leven! Het onderzoekwerk leverde hem onderscheidingen op van het Russische ministerie van Defensie en de president van de Russische Federatie. Hij ontving de RusPrix Award en werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het leidde ook tot de oprichting van de Stichting Russisch Ereveld, nu Sovjet Ereveld geheten, waarvan Reiding directeur is. "Ooit ging ik alleen op een geleend fietsje naar Rusthof. Het was het begin van een jarenlange zoektocht met ingrijpende persoonlijke gevolgen, en niet alleen voor mij! De doden een naam geven en daardoor onzekerheid wegnemen bij de levenden is al bij bijna 200 families gelukt."

Sovjet Ereveld

Het werk van de journalist heeft geleid tot een indrukwekkend aantal projecten en activiteiten, mede mogelijk gemaakt door talloze vrijwilligers. Kaarsjesavond, theatrale audiotours, lezingen, gastlessen, onderzoek naar het verleden van de soldaten, zoeken naar nabestaanden, grafbezoek mogelijk maken, grafadopties, herdenkingen met officiële vertegenwoordigingen uit verschillende landen en activiteiten om de jeugd erbij te betrekken. Zoals op 9 april bijvoorbeeld bij De Koedriest, samen met leerlingen van 't Atrium. Binnenkort worden mede met subsidie uit Rusland de grafstenen vervangen met zo veel mogelijk de juiste gegevens.

Zelf eens zien waar dat fietstochtje van Reiding 22 jaar later toe heeft geleid? <https://sovjet-ereveld.nl>

 Huub Stokman.



Over buitenplaats Nimmerdor is alles gezegd en geschreven

Nimmerdor is een begrip in Amersfoort. Wie wandelt in dit bosgebied, stuit op een gegeven moment op een groot hek. Vaak heb ik al door het hek gekeken. Ik zie dan een waterpartij, wandelpaden en de contouren van statige gebouwen. Vandaag hoef ik echter niet achter het hek te blijven kijken, maar mag ik via de hoofdentree aan de Arnhemseweg naar binnen voor een ontmoeting met hoofdbewoonster Bertie Nix-Kolff.

Aan de telefoon had ik Nix-Kolff gevraagd of ik gewoon zo het terrein op kon fietsen. "U ziet een bordje Verboden voor Onbevoegden, maar dan mag u gewoon door naar het huis dat u vanaf de weg ziet. Het hoofdhuis." Sinds haar opa G. Kolff het landgoed in 1915 kocht, is de familie Kolff al meer dan een eeuw de trotse bezitter van het landgoed.

Paarden en schapen

De vrouw des huizes opent de deur, schudt me de hand en overhandigt me een plastic hoes met daarin een aantal a4-tjes. "Ik heb onverwacht bezoek gekregen", zegt ze. 'Maar ik heb het gevoel dat alles toch al een keer gezegd en geschreven is over het landgoed.' Voor ik het weet, is het gesprek voorbij en sta ik weer bij mijn fiets naast het huis. Ik mag foto's maken, maar alleen van wat ik kan zien vanaf de hoofdentree. Een wandeling over het landgoed zit er tot mijn spijt niet in. Ik maak een aantal foto's, loop stiekem toch iets van de hoofdentree af en stuit op een kleine boskwekerij, maak van een afstand tussen bomen door wat foto's van witte statige gebouwen en fiets langs paarden en schapen het landgoed weer af. In de portierswoning bij de weg staat een man met camera achter het raam te filmen. Ik rol voorbij en kijk verbijsterd recht in de lens.



't Is Nimmerdor rontsom, van boven en terzijden'

Enmaals thuis haal ik de papieren uit de hoes en lees ik een typemachinetekst over Everard Meyster. De rijkeluiszoon stond bekend als zonderling. Hij leefde van 1617 tot en met 1679 en mocht als katholiek geen openbaar ambt bekleden. Meyster stortte zich op gedichten, extravagante feestjes met kunstenaars en het ontginnen van heidegronden. Zijn hoofdproject: Nimmerdor. Een Hollands-classicistische buitenplaats met strakke lijnen die 'nimmer dor' mocht zijn. Hij dichtte erover in een gedicht waarin hij elk vers (200x!) begint met 't Is Nimmerdor rontsom, van boven en terzijden. Na zijn dood wordt het landgoed in de eeuwen daaropvolgend bewoond door burgemeesters, rijke 'gesepareerde' huisvrouwen en nog rijkere weduwes.

Engelse neogotiek

In 1835 is een kaart van het landgoed gemaakt waarop te zien is dat de ooit zo strakke tuinen getransformeerd zijn in Engelse landschapsstijl, gekenmerkt door slingerende paden en opgeworpen heuvels. De rechte grachten rond het huis uit de tijd van Meyster zijn veranderd in S-vormige waterpartijen en de rechte toegangslaan is vervangen door twee slingerende lanen langs beide zijden van een weide. In de decennia erna worden ook flinke veranderingen aangebracht aan het vastgoed. Het woonhuis wordt verbouwd, een orangerie wordt omgebouwd tot woning, er komt een villa, een koetshuis en aan de weg verschijnt een portierswoning. In een lijvig rapport lees ik dat de panden gebouwd zijn in een eclectische bouwstijl met invloeden uit het classicisme, de Engelse neogotiek en de chaletstijl.

Verkeerde berichtgeving

Het landgoed blijft in ontwikkeling. Al is dat niet helemaal vrijwillig. Bertie Nix-Kolff schrijft op de familiewebsite www.kolff.nl het volgende: 'Op 10 mei 1940 werd het grote huis door de Duitsers gevorderd. Toen zij na een week vertrokken lieten



zij een uitgewoond, leeggeroofd huis achter (...) Onder leiding van de Duitsers kwamen Nederlandse gevangenen tankwallen graven, sparren werden gekapt en talrijke bomen werden vernield doordat de toppen eruit werden geslagen door granaten. Op 24 april 1945 werd het grote huis gebombardeerd

en nagenoeg vernield door de Engelsen: verkeerde berichtgeving!' In 1953 zijn de restanten van het huis afgebroken waarna in 1975 op dezelfde plek een nieuw woonhuis is neergezet.

Opgroeien op een landgoed

Daar houdt mijn zoektocht op. Ik heb meer woorden geschreven dan ik heb gekregen van de hoofdredacteur en toch heb ik het gevoel dat nog niet alles al is geschreven en gezegd over buitenplaats Nimmerdor. Ik wilde Bertie Nix-Kolff nog vragen hoe het is om op te groeien op een landgoed. Wie er wonen in die andere panden en welke bezoekers nog meer zijn gefilmd door de man in de portierswoning. Helaas.

 Jeroen Bruinenberg

Volleybalclub De Driehoek: sporten met plezier voor anderhalve euro per week

Al bijna 35 jaar komt in de gymzaal van buurthuis De Driehoek aan de Woestijgerweg wekelijks een clubje mensen bij elkaar om te volleyballen. "Onder meer door de vergrijzing zijn we nog met negen personen en is er ruimte voor nieuwe leden," zegt Hans Verburg, die zich in 1983 bij de club meldde.

De volleyballer wijst erop dat het vooral om het plezier en de ontspanning gaat. "Helaas hebben we nu twee te kleine teams om tegen elkaar te spelen. Een uitbreiding naar twaalf of meer zou mooi zijn. We zoeken mensen tussen de veertig en zestig jaar oud. Na het sporten is er ook altijd een gezellig samenzijn in de algemene ruimte van De Driehoek. Punt van aandacht is wel dat we geen aparte ruimte hebben om je om te kleden. We vragen een kleine bijdrage en sporten altijd op dinsdag van 19.15 tot 20.45 uur."

Tollius

Naast de 'Driehoek' is in Het Leusderkwartier tevens volleybalclub Tollius actief. Deze club heeft ook de faciliteiten om zaalvoetbal te spelen. Echter, momenteel zijn er voldoende leden. Geïnteresseerde volleyballers en zaalvoetballers kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

Interesse?

Volleybalclub De Driehoek

Chris van Rossum
cma.vanrossum@online.nl

Volleybalclub Tollius

Ron van den Brink
brink.engelhard@gmail.com



Gezocht: vrijwillig tafelbegeleiders kinderdijkdialogen

Beste bewoners van Amersfoort Zuid, begin 2019 ben ik door Stichting Amersfoort in Dialoog (AiD) en Stichting ABC Amersfoort (Amersfoortse brede scholen combinaties) gevraagd of ik de organisatie van de Kinderdijkdialogen in Amersfoort over wil nemen. Uiteraard wil ik dat, aangezien de stem en wijsheid van kinderen belangrijk is om gehoord te worden.

Momenteel ben ik hard op zoek naar mensen die het leuk lijkt zo nu en dan gevraagd te worden een kinderdialoog te begeleiden als vrijwillig tafelbegeleider. Als je interesse hebt kun je een bericht sturen naar kinderdialoog@doordachtendoen.nl.

Daarnaast wil ik deze kinderdijkdialogen graag gedragen krijgen door de stad, om deze duurzaam te kunnen garanderen en ook steeds professioneel voor te kunnen bereiden. Zo hoort bijvoorbeeld een training van de tafelbegeleider bij een gedegen voorbereiding. Daarom ben ik ook op zoek naar sponsoren die de kinderdijkdialogen voor 2020 (en daarna) willen ondersteunen. Heb je ideeën / suggesties dan hoor ik het graag.

Maarten Rector
(DoorDacht Doen)
kinderdialoog@doordachtendoen.nl.



KoffiePlus: nieuwe dagbesteding in 'Zuid'

Een nieuwe laagdrempelige vorm van dagbesteding in Amersfoort Zuid is KoffiePlus. Voor senioren die zich eenzaam voelen en het lastig vinden aansluiting te vinden in de wijk.

Elke woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur ontmoeten senioren elkaar in de Nieuwe Kerk, (ingang Ampèrestraat aan de achterkant.) Tijdens die middag kunnen zij met elkaar over allerlei onderwerpen praten die dichtbij staan. Zo worden er levensverhalen, herinneringen en lief en leed met elkaar gedeeld.

De gezellige en warme sfeer tijdens dit koffiemoment nodigt uit om zich prettig, gehoord en gezien te voelen. Door de wekelijkse ontmoeting worden er tevens contacten opgebouwd. In de huidige groep is nog plaats voor vier senioren.

Als het vervoer een probleem is dan kunnen mensen worden opgehaald en weer thuis gebracht. De kosten bedragen twee euro per keer, inclusief onbeperkt drinken en hapjes.

Flora Wirtz,
Participatiemakelaar IndeBuurt033

Voor meer info kunt u bellen naar: 06-81492028

 Redactie

Bosgebied, Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier in beeld



Weet u waar deze foto's genomen zijn?

Mail de goede antwoorden voor 15 april naar redactie@amersfoortzuid.nl. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon verlost.

Wanneer is het park klaar? Zeven vragen over Elisabeth Groen

De aanleg van Elisabeth Groen, stadspark voor en door bewoners, heeft om meerdere redenen flinke vertraging opgelopen. Maar nu zit er toch schot in de zaak. De sloop van het Elisabethziekenhuis is bijna afgerond en een deel van het park is zelfs al aangelegd (fase 1). Kortom, dit is hét moment om de mensen van Stichting Elisabeth Groen – de bewonersstichting die samen met de gemeente verantwoordelijk is voor aanleg en beheer van het park– te vragen wanneer de aanleg van fase 2 begint, en of wij, de burens, misschien een handje kunnen helpen.

Lukt het om de sloop af te ronden voor de lente?

We verwachten van wel. In september ging de laatste muur om. Nu moeten alleen nog de grote bergen gebroken puin worden afgevoerd en er moet een keldermuur worden gesloopt. De kuilen die zijn ontstaan worden opgevuld met aarde die al op het terrein ligt. Wij verwachten dat in het 2e kwartaal het terrein wordt overgedragen. Als dat is gebeurd gaat het Centrum voor Archeologie het terrein onderzoeken. Wie weet worden er weer resten uit de late steentijd aangetroffen.

Wanneer is het park klaar?

Natuur is nooit af maar de aanleg hopelijk in 2021. We willen voor komende zomer een grondaannemer selecteren die het terrein gereedmaakt, zodat we

direct na de winter kunnen gaan aanplanten en inzaaien. Ook de nutstuinen worden dan aangelegd. Daar kunnen we overigens hulp bij gebruiken.

En het Ketelhuis? Wat gaat daarmee gebeuren?

Dat blijft staan. Dit voorjaar wordt het gebouw overgedragen aan 'Bijzondere Gasten', de nieuwe eigenaar. Die gaat het opknappen en omdopen tot Parkhuis. Nieuwe bewoners worden onder meer Radio Golfbreker, Kinderbelevingscentrum Bzzzonder, yogastudio Yogaheart en Soul for Music geluidstechniek. Het Parkhuis wordt een gastvrije en kindvriendelijke plek waar je, zoals 'Bijzondere Gasten' het in hun brochure omschrijft, kunt ontdekken, ontspannen en ontmoeten.



Ik hoorde dat jullie een WijkNME zijn gestart.

Wat is een WijkNME?

NME staat voor Natuur en Milieu Educatie. Begin 2019 zijn we WijkNME 'het Beekdal' gestart dat activiteiten organiseert voor alle leeftijden. Bijvoorbeeld: Peuters in 't Wild, Kleutersafari, Natuuratelier en voor senioren het Uurtje Natuur. Ook dit jaar zijn er enkele grotere activiteiten.

Hoe kunnen wij, de omwonenden, helpen?

Op alle mogelijke manieren. Elisabeth Groen is een stadspark voor én door bewoners. Dat zeggen we niet zomaar. De gemeente heeft het beheer aan omwonenden toevertrouwd. Hoe meer mensen daarbij betrokken raken, hoe beter. Dus kom erbij! Na de winter van 2020-2021, als de aanleg van het noordelijke deel van het park van start gaat, hebben we heel veel mensen nodig. Tot die tijd organiseren we iedere tweede zaterdag van de maand een Natuurwerkdag. Je kunt je daarvoor aanmelden via natuurwerk@elisabethgroen.nl. Naast vrijwilligers voor het natuurwerk zoeken we ook mensen voor het bestuur van onze stichting, voor onze werkgroepen zoals het WijkNME en de werkgroep communicatie.

Interesse?

Stuur een mailtje naar info@elisabethgroen.nl.

Hoe blijven we op de hoogte?

Velen van jullie kennen onze website www.elisabethgroen.nl, volgen ons op Facebook, Instagram en lezen onze nieuwsbrief. Zo houden wij iedereen op de hoogte van onze activiteiten en doen we specifieke oproepen voor vrijwilligers.

Kunnen we jullie ook persoonlijk ontmoeten?

Jazeker! Bijvoorbeeld op het Lentefeest van het WijkNME, dat 19 april plaatsvindt nabij het pop-up Parkhuis. Of tijdens een van de andere activiteiten, zoals de Modderdag op 3 juni (met een echte 'mudrun'!), of het Fête de la nature, begin september. Of kom eens langs tijdens de natuurwerkdagen.

 David Veldman

Meer informatie

www.elisabethgroen.nl
facebook.com/elisabethgroenamersfoort
[Instagram Elisabeth_groen](https://instagram.com/Elisabeth_groen)



Het projectenbudget voor 2020 is weer vastgesteld

Het budget Projecten#InDeBuurt is bestemd voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan de doelen uit het Wijkplan. Elk jaar stelt de gemeente de hoogte van het budget per wijk vast. Voor 2020 is voor Amersfoort Zuid € 144.667 beschikbaar.

Subsidie aanvragen?

Wie een initiatief heeft, kan aankloppen voor subsidie. Zowel particulieren als verenigingen en stichtingen. Voordat je dat doet, is het slim contact op te nemen met buurtnetwerker Hetty Buist (06-10932423 of hetty.buist@indebuurt033.nl). Zij wil je graag vertellen waar je bij de aanvraag op moet letten. Vier keer per jaar vergaderen we met de wijkwerkgroep over de ingediende aanvragen. Je krijgt dan ook de gelegenheid voor een mondelinge toelichting. Daarna brengen we advies uit aan Indebuurt033.

Past je aanvraag bij het wijkplan?

In de wijkwerkgroep kijken we of de aanvraag goed past bij het wijkplan voor Amersfoort Zuid. Dit wijkplan is ook onlangs door de gemeente vastgesteld. Als het goed is, heb je tegelijk met deze wijkkrant een exemplaar ontvangen. Je vindt het wijkplan ook op www.indebuurt033.nl. Je kunt subsidie krijgen als jouw project past binnen de subsidieregeling Projecten#indebuurt033 én bijdraagt een één of meer doelen uit het wijkplan. Kort samengevat staan deze doelen in het overzicht hieronder.

Doelstelling	Toelichting
1. Burencontact	Liefst regelmatig terugkerende activiteiten die helpen dat buurtgenoten elkaar beter kennen.
2. Praktische ondersteuning	Praktische ondersteuning waardoor mensen het thuis of in de buurt goed kunnen redden.
3. Participatie voor kwetsbare wijkbewoners	Mensen die niet zo makkelijk overal op afstappen, een steuntje in de rug geven.
4. Opgroeien	Zorgen dat kinderen en jongeren prettig en veilig kunnen opgroeien in Amersfoort Zuid.
5. Een sterk netwerk in de wijk	Versterken van samenwerking en wijknetwerken, gebruik maken van elkaars contacten, elkaar verder helpen.
6. Informatie voor iedereen	Goede informatie zodat iedereen beter weet wat er in Amersfoort Zuid allemaal te doen is.

Wijkwerkgroepleden stellen zich voor Op zoek naar binding

Joop Stronkhorst en Marjo Roberts zijn als bewoner van Amersfoort Zuid lid van de Wijkwerkgroep Zuid. Waar zetten zij zich voor in? Wat houdt hen bezig?

De hele wereld rond

"Het is leuk om te doen," zegt Joop: "Je bent bezig met alle aspecten van onze samenleving, je leert veel mensen kennen en je mag burgerinitiatieven beoordelen." Voor Joop is dit werk een totale omslag: "Ik ben kernfysisch ingenieur. Ik werkte met atoomdeeltjesversnellers. We hebben in Amersfoort machines gebouwd die overal gebruikt worden voor kernfysisch en fundamenteel onderzoek? Ik reisde de hele wereld rond en heb twintig jaar in Genève gewoond."

Mensen die je nooit meer zag

Ook Marjo heeft een grote omslag gemaakt: "Ik was trainer. Ik leerde medewerkers bij grote banken en verzekeringsmaatschappijen werken met pc's. Ik maakte ze vertrouwd met allerlei programma's. Net als Joop moest ik ook veel reizen. Altijd een vreemde plek en altijd werken met mensen die je later nooit meer zag. Mooi werk, alleen van binding was in mijn werk geen sprake. Nu ontmoet ik allerlei mensen en raak ik betrokken bij initiatieven. Dat blijft ik interessant vinden."

Je burenen een handje helpen

Joop en Marjo kennen elkaar vanuit de burenhulpdienst Buurtpunt Zuid. Deze hulpdienst beantwoordt vragen van bewoners met de inzet van zo'n vijftig andere wijkbewoners die hun burenen graag een handje helpen. Toen de Wijkwerkgroep werd opgezet, zijn beiden er vanuit de burenhulpdienst ingerold, zegt Marjo: "Waarom niet? Ik hou wel van iets nieuws." Joop: "In de loop der tijd hebben wij samen met Indebuurt033 de kaders ontwikkeld. Waar moet een subsidieaanvraag aan voldoen? Wat is precies onze rol?"

Heel erg leuk

De wijkwerkgroep heeft momenteel twaalf leden. Voor de helft wijkbewoners en voor de andere helft professionals die werkzaam zijn bij organisaties in de wijk. Door die samenstelling kun je goed zien wat er speelt en waar behoefte aan is. De wijkwerkgroep stelt het wijkplan op en adviseert over subsidieaanvragen voor het budget projecten#indebuurt. De werkgroep wil de projecten zo goed mogelijk volgen en waar mogelijk bijstaan. Marjo: "Ik ben er soms enorm druk mee en je moet overal hard aan trekken. Maar, zoals Joop al zei, het is vooral heel erg leuk om te doen."





Danspaleis in Amersfoort Zuid

Het Danspaleis in Amersfoort Zuid brengt dansmuziek van de jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw. Ouderen van 70-plus beleven dan een fantastische dansavond of -middag.

Nel de Groot leerde Het Danspaleis in Amsterdam kennen: "Geweldig! Dit heeft Amersfoort ook nodig." Nel maakte een plan en kreeg hiervoor subsidie uit het budget projecten#indebuurt. Op 4 november hebben ouderen van het eerste Danspaleis in

Amersfoort Zuid genoten. "Een dansfeest met muziek van toen. Het leverde heel veel blije gezichten op. Er waren gelijk al zo'n 45 bezoekers die uitbundig gedanst hebben."

In 2020 haalt Nel het Danspaleis eenmaal per twee maanden naar de Keistad. Als deze wijkkrant in de bus valt, is die van 24 februari al geweest. De volgende is op 20 april. Latere data worden nog bepaald. Nel: "Houd onze flyers in de gaten. Ik hoop u te zien!"

Bilalschool. Van schoolplein naar wijkplein

Het schoolplein van de Bilalschool aan de Fahrenheitstraat is dé plek voor iedereen. Samen maken we de wijk gezelliger, stelt de leerlingenraad.

De zitloops op het schoolplein zijn niet er alleen voor de leerlingen van de Bilalschool. Kinderen in de hele buurt en ook volwassenen zijn welkom. Kinderen klimmen er overheen en hun ouders kunnen er

lekker zitten om van hun spelende kroost te genieten. De Bilalschool wil zich als wijk school profileren en als wijk school de verbinding met de buurt aangaan. Het schoolplein moet dus ook een echt wijk schoolplein zijn. Met subsidie uit het projectenbudget heeft de school een aantal zitloops gekocht. Meer mensen maken hierdoor gebruik van het plein. "Samen maken we de wijk gezelliger."

Bakfiets Zuid. Sociale contacten en praktische ondersteuning

Een schilderijtje ophangen? De heg snoeien? Gordijnen ophangen? De mensen van Bakfiets Zuid helpen voor een prikkie.

Bakfiets Zuid is een initiatief van Wijkhuis de Driehoek. Het is een laagdrempelige klussendienst met vrijwilligers die op pad gaan met een elektrische bakfiets. Gereedschappen en materialen zijn veelal gratis beschikbaar gesteld door bedrijven. Het doel is mensen in Amersfoort Zuid te helpen met allerlei klussen in en om huis. Bijvoorbeeld als je slecht ter been bent of als je krap bij kas zit. Waar nodig worden alleen materiaalkosten in rekening gebracht.

Er is inmiddels een vaste kern van acht vrijwilligers. Er is ook een tuinploeg die samen met de mensen van Operatie Steenbreek tuinen groener en onder-

houdsvriendelijk maakt. Verder is er bij Wijkhuis de Driehoek een logeertuin waar mensen planten kunnen brengen die voor tuinklussen worden gebruikt. Er is ook een moestuin en regelmatig worden er tuinworkshops gegeven.

De mensen van Bakfiets Zuid werken bij voorkeur samen met mensen die de klussen aandragen. Er ontstaat dan vaak leuk contact tijdens de klus. Er is ook altijd ruimte voor nieuwe klussers die bij het project aan de slag willen. Meer weten? Stuur dan een mail naar bakfietszuid@wijkhuisdedriehoek.nl of tuin@wijkhuisdedriehoek.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd binnenlopen bij Wijkhuis de Driehoek.

Bakfiets Zuid is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Projecten#Indebuurt.

HULP IN DE TUIN NODIG?

HET BAKFIETSPROJECT-TUIN biedt mogelijk de oplossing!

Lijkt het je leuk als vrijwilliger buurtgenoten te helpen in de tuin, neem contact met ons op!

Kijk of je in aanmerking komt op de achterkant WWW.WIJKHUISDEDRIEHOEK.NL

BAKFIETSPROJECT-TUIN
AMERSFOORT-ZUID

Heb je een tuin, maar lukt het onderhoud niet meer zo goed? Heb je een rommelige en overweeg je er tegels in te leggen? Heb je tegels in je tuin, maar wil je een tuin met planten? Heb je een tuin, maar geen groene vingers?

Geldt een van deze punten voor jou? Dan biedt het Bakfietsproject-tuin mogelijk hulp!

Geef je op als vrijwilliger!

Het Bakfietsproject - Tuin biedt hulp bij tuinonderhoud voor mensen met een kleine beurs, maar ook workshops tuinieren voor dummies in samenwerking met Operatie Steenbreek.

Om de mogelijkheden te bespreken, neem contact op met:
E: tuin@wijkhuisdedriehoek.nl
T: 033-432 88 17
www.wijkhuisdedriehoek.nl



Vredesmonument

Kunst in Zuid

Vredesmonument op De Berg

Vlak voor de rotonde bij het oude Lichtenbergterrein staat een klein monument aan de Utrechtseweg. Een betonnen obelisk, wat lukraak neergezet op een verwilderd grasveldje en omgeven door bouwwerkzaamheden. De manshoge driekantige obelisk is netjes gewit. Alle zijden dragen dezelfde tekst, in het Nederlands, Engels en wereldtaal Esperanto: WERELD VREDE door FEDERALE REGERING. Daarboven in reliëf een spiritueel symbool: een cirkel met een kruis erin. De zuil wordt bekroond door een (wereld)bol.

Het monument is waarschijnlijk kort na WO I gemaakt, door Rotterdammer Hendrik van der Kraan (1888-1968). Na WO II maakte hij nog twee soortgelijke monumenten. Deze staan op een vakantiecomplex aan de Dodeweg, waar hij zelf een woning had. Van der Kraan was overtuigd pacifist. Hij richtte zelfs een eigen vredesorganisatie op, de Nationale Stichting Propaganda voor Federale Wereldregering (NSPFW). Uit dit gedachtegoed stamt zijn vredesmonument op De Berg. In de jaren '20 van de vorige eeuw zette de Amersfoortse kunstschilder Jakob Nieweg het monument in zijn tuin aan de Utrechtseweg. Nieweg kende Van der Kraan waarschijnlijk via de Amersfoortse afdeling van Kerk en Vrede. Na zijn vertrek verhuisde de nieuwe bewoner het beeld naar de overkant en daar staat het nog steeds, tussen nummer 148 en 150.

 Celesta Lente

De wijkkrant en de website zijn uitgaven van en voor bewoners van het Bosgebied, Vermeer-, Leuser- en Bergkwartier. De wijkkrant wordt mogelijk gemaakt door het buurtbudget en subsidie van de gemeente Amersfoort, Indebuurt033.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of in te korten of niet te plaatsen. De stichting is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie of gevolgen door eventuele fouten daarin.

Heeft u iets te melden dat leuk of interessant is voor de wijkkrant, neem dan contact op via: redactie@amersfoortzuid.nl.

Redactie Bert Vos (hoofdredactie), Celesta Lente, Huub Stokman, Laura Vogelpoel, Renske Pruijt, Jeroen Bruinenberg en Renske van Berkel

Opmaak Ivar van Loen (www.ivarontwerpt.nl)

Druk Stichting Meo

Oplage 11.000

Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid

Kvk nr. 54872715

IBAN NL13 RABO 0137 4271 90

Facebook [Bewonersinitiatieven-Amersfoort-Zuid](https://www.facebook.com/Bewonersinitiatieven-Amersfoort-Zuid)

Twitter twitter.com/amersfoortzuid

www.amersfoortzuid.nl / www.amersfoortzuid.info