

## Iedereen is welkom

In 2018 hebben we een eerste reeks buurtdialogen georganiseerd: negen dialogen met gemiddeld tien deelnemers. In 2019 gaan we ermee door. Stap voor stap groeit het netwerk. Doet u mee; doe jij mee? Iedereen die zich betrokken voelt bij zijn of haar buurt is welkom.

Allereerst nodigen we mensen uit die gespreksleider, tafelsecretaris en gastheer/vrouw willen zijn. Zij bereiden de buurtdialogo voor. Samen zoeken we een geschikte plek. Daarna nodigen we buurtbewoners uit. Bijvoorbeeld met behulp van de straatapps, berichten op [nextdoor.nl](http://nextdoor.nl), via-via, een stukje in de wijkkrant of gewoon door bij mensen aan te bellen.

## Meer weten?

Wilt u meedoen of hebt u aanvullende vragen? Kijk dan op [www.amersfoortzuid.info](http://www.amersfoortzuid.info), stuur een e-mail naar [buurtbestuurzuid@gmail.com](mailto:buurtbestuurzuid@gmail.com) of bel met Jan-Rienk Heuving (buurtnetwerker Indebuurt033) telefoon 06 122 88 628.

**Indebuurt033** 

“ Praat  
mee over  
je buurt

”  
Samen maken  
we de buurt  
sterker



Wat betekent jouw buurt voor je? Voel je je er thuis? Waar ben je blij mee en wat zou je veranderd willen zien? Wie ken je in de buurt en hoe zou je de onderlinge band kunnen versterken?

Heb jij hier ideeën over? Doe dan mee aan de buurtdialogo!

## Kennen wij elkaar al?

We komen elkaar tegen op straat en toch spreken we elkaar zelden. Dat is raar. We delen één buurt. Misschien al jaren. We gaan via dezelfde weg naar dezelfde winkels. We ruiken dezelfde geuren en horen dezelfde geluiden. En toch kennen we elkaar nauwelijks.

## Per buurt een dialoog

In 2018 heeft een groep actieve wijkbewoners in Amersfoort-Zuid het initiatief genomen om een dialoog op te zetten. Per buurt één dialoog.

## Doe je mee?

In een buurt dialoog praten we met elkaar over de buurt. Over waar we blij van worden of wat ons stoort. Over ideeën, wensen en dromen. Over hoe we de buurt nog beter kunnen maken.

Wat maakt deze buurt tot jouw buurt?

## Wat heb je eraan?

Een buurt dialoog is leuk. Het is leuk om met andere mensen, die zich net als jij betrokken voelen bij de buurt, een paar uur óver die buurt te praten. Je hoort nieuwtjes. Je leert nieuwe mensen kennen. Voortaan groet je elkaar op straat.

En vaak komen er concrete ideeën uit voort. Initiatieven waar iedereen belang in stelt: een ontmoetingsplek, een nieuwe app-groep, bloembakken in de straat, een jeu-de-boulesbaan,...

Wat mij nou leuk zou lijken

## Samen maken we de buurt sterker

In zo'n dialoog komen we in gesprek met mensen die vlakbij wonen, maar die we niet kennen. Of misschien vaag. Maar waarmee we wel ideeën over dezelfde buurt delen. Samen maken we de buurt sterker.

